

VOORBEREIDING

MUZIEK

(INSTUDEREN LIEDEREN)

AANSTEKEN KAARS

PSALM OF INTREDELIED 453: 1,2,4

BEMOEDIGING

Onze hulp is in de Naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw blijft tot in eeuwigheid

en het werk van zijn handen niet loslaat.

STILTE

GROET (*de gemeente gaat weer zitten*)

KYRIE, *een smeekebed voor de nood van de wereld*

...

daarom bidden wij U om ontferming:

[I = Voorganger, of Vrouwen, II = Allen]

I

II



(als er kinderdienst is vertrekken de kinderen naar hun eigen ruimte)

DE BIJBEL OPEN

GROET

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN

Lezing uit het Oude Testament (door de lector):: Jesaja 2: 1-5

Zingen: lied 447

Lezing uit het Nieuwe Testament (kan door een lector worden

gelezen): Mattheus 24: 32-44

ACCLAMATIE



Zingen: Lied 751: 1,2,5

PREEK

MUZIEK

LIED 500: 1,2,3,4

BIDDEN EN DELEN

MEDEDELINGEN

COLLECTE

DANKGEBED

VOORBEDEN,

telkens beantwoord met:

acclamatie 368a

STIL GEBED

ONZE VADER LIED 1006

WEGZENDING EN ZEGEN

(de gemeente gaat staan)

SLOT LIED 438

ZEGEN,

beantwoord met:



MUZIEK